

Halleluja, lof zij het Lam

voor gemengd koor

Tekst: Isaac da Costa
Bewerking: Koos Tillema

unisono

4. Aan - bidt de Va - der in het Woord. Aan - bidt de Zoon, aan 't kruis door - boord. Aan -

1. Ha - le - lu - ja, lof zij het Lam, Die on - ze zon - den op Zich nam, Wiens
2. De Ko - ning op des Va - ders troon, de Eerst - ge - bo - ren uit de doôn, de
3. Lof zij het Lam, Gods met - ge - zel, uit Da - vids zaad 'Im ma nu - ël, God,

5

bidt de Geest uit bei - den. Van Zijn ge - meen - schap, Zijn ge - na, Zijn

bloed ons heeft ge - hei - ligd, Die dood ge - weest is, en Hij leeft, Die
bloed - en heil - ge - tui ge, der vor - sten Vorst, der he - ren Heer, zij
in het vlees ver - sche - ren. In Hem, Die we - der - ko - men zal, in

9

liefd' en trouw, hal - le - lu - ja, zal ons geen schep - sel schei - den.

't volk, dat Hij ont - zon - digd heeft, in eeu - wig - heid be - vei - ligt.
heer - schap - pij en dank en eer. Dat al - le knie zich bui - ge!
Hem aan - bid - de 't gans heel - al de He - re, de Drie - ë - ne!

ZICHTEXEMPLAAR