

Ster van het Oosten

Tekst: Jannette Koelewijn - Koning

Muziek: 19e eeuws kerstlied

Bewerking: Koos Tillema

1. Ster van het oos - ten, eens glan - zend ver - re - zen, door God Die
2. Wijs ons de plaats waar de Heer is ge - bo - ren, wijs ons de
3. Komt, laat ons knie - len met d' oos - ter - se wij - zen. Wie - rook en

sprak met Zijn mach - ti - ge stem, Die aan de wij - zen de
weg naar die ne - d'ri - g - stal; naar on - ze Hei - land, Die
goud brach - ten zij tot Uw eer. Wij wil - len U on - ze

weg heeft ge - we - zen, wil blij - ven stra - len ter e - re van Hem.
bij ons wil ho - ren, en ons de vre - de met God ge - ven zal.
dank ook be - wij - zen, neem dan ons hart en ons le - ven, o Heer!