



Overzicht van de 26 liederen:

- Herinnering (Inleidend lied) (refrein)
- Richter Otniël (refrein)
- Ehud en het zwaard
- Het lied van Barak en Debora (canon)
- Gideon wordt weggeroepen (refrein)
- Wie gaat er mee met Gideon? (echo)
- Jefta's grote God
- Simson, de Nazireeër (refrein)
- Simson en Delila
- Eli en Hanna (beurtzang)
- Samuël luistert (canon)
- Eli en zijn zonen (refrein)
- Samuël en de eerste koning
- Saul, kom bij de harp! (refrein)
- Een danklied van David (canon)
- David wordt koning (canon)
- David was de dader
- Salomo, de vredevorst (refrein)
- Schatten voor Salomo (beurtzang)
- Jerobeam kreeg tien delen (refrein)
- Een koning als Josafat
- Achab, waar is je god? (refrein)
- Kleine Joas
- Koning Hizkia (refrein)
- Manasse kwam vrij (echo)
- Davids grote Zoon (Slotlied)

Verwachte verschijning: eind 2017

Verwachte verkoopprijs: € 15,-

De liederen zijn t.z.t. ook afzonderlijk te bestellen bij
Proza Musica

Van alle 26 liederen kunt u t.z.t. ook begeleidingsbestanden
vinden op de website van Proza Musica en op
www.oefenfiles.nl

Proza Musica, muziekuitgeverij

Mr. Dr. Schokkingstraat 71

3904 EZ Veendam

E-mail: info@prozamusic.nl

Zie voor meer informatie: www.prozamusic.nl

proza
musica
muziekuitgeverij

Herders van Israël

26 kinderliederen over Richters en Koningen



Jannette Koelewijn & Koos Tillema

proza
musica
muziekuitgeverij

HERDERS VAN ISRAËL

Zo de HEERE wil zal er vóór het einde van dit jaar een nieuwe kinderliedbundel verschijnen, met mooie, Schriftuurlijk verantwoorde liederen.

In het Voorwoord vertellen Jannette Koelewijn (tekstschrijver) en Koos Tillema (componist) er zelf het volgende over:

Wat is er nou mooier dan dat de HEERE lof wordt toeberaid uit de mond van kinderen? Vanuit die gedachte begonnen we aan het werk voor deze liedbundel.

Herders van Israël is een liedbundel, bedoeld voor kinderen van ca. 9 t/m 12 jaar. De liederen kunnen gebruikt worden als ondersteuning bij een bijbelvertelling, maar zijn ook heel geschikt voor kinderkoren.

De bundel bevat 26 liedjes over de Richteren- en Koningentijd. Een bewuste keuze, omdat we denken dat die geschiedenissen best eens wat vaker bezongen zouden mogen worden met onze opgroeiende kinderen.

Hoewel in alle liedjes een richter of koning, oftewel een 'herder' van Israël, centraal lijkt te staan, vinden we het belangrijk dat vooral de Naam van de hemelse Herder erboven schittert en dat Zijn daden erin worden bejubeld.

De indeling is als volgt: de bundel begint met een inleidend lied op de Richtertijd (Herinnering), vervolgens 12 liederen over richters, 12 liederen over koningen, en het eindigt met een loflied op de grote Koning, waarop steeds gewacht en gewezen is: Davids grote Zoon.

We hebben gekozen voor duidelijke teksten, die eenvoudig dichtbij de Bijbelse boodschap blijven.

Moeilijke onderwerpen, zoals zonde en straf, konden en wilden we niet uit de weg gaan. Maar met kracht en vrolijkheid mogen ook Bijbelse lofliederen gezongen worden, zoals Psalm 18 en het lied van Barak en Debora.

Belangrijk vonden we ook dat de muziek heel afwisselend is en qua stijl toegespitst op de tekst. We hebben aan verschil-

lende liedsoorten gewerkt: liederen met refrein, in beurtzang, als canon, en zo meer. Voor wat betreft de begeleiding is gekozen voor piano of orgel.

Het is onze hoop en bede dat deze bundel velen, jong en oud, tot een zegen mag zijn.

Najaar 2017

Jannette Koelewijn en Koos Tillema

Eli en Hanna

1 Samuel 1:1-20

Tekst: Jannette Koelewijn
Muziek: Koos Tillema

Hanna/meisjes:
Tempo-indicatie ♩ = 52

1. Ik bid hier op het tem - pel-plein om dicht bij U te

4 ko - men. Waar zou ik an - ders moe - ten zijn met

7 mijn ver-driet en dro - men? Met mijn ver-driet en dro - men?

Eli/jongens:
Tempo-indicatie ♩ = 112

2. Wat doet die vrouw daar in de hoek, heeft zij soms



16 wijn ge - dron - ken? Zeg ken jij niet Gods

21 wet - ten - boek, ben jij zo diep ge - zon - ken?



- Hanna/meisjes: 3. Ach nee, mijnheer, ik heb verdriet,
'k wil met de Heere spreken.
Ik hoop dat Hij mijn tranen ziet;
ik ben hier om te smeken.
Ik ben hier om te smeken.
- Eli/jongens: 4. Dan heb ik mij wel diep vergist,
ik wil niet langer storen.
Maar God Die van jouw zorgen wist,
zal jouw gebed verhooren!
- Hanna/meisjes: 5. 'Ach Heere, geef mij toch een zoon,
dan wil ik mijn woord geven:
Ik breng hem U als dankbetoon,
om in Uw huis te leven!
Om in Uw huis te leven!
- Samen: 6. Toen stond zij op, en lachte weer,
ze mocht het zeker weten:
God kijkt in liefde op haar neer,
Hij is haar niet vergeten!
Hij is haar niet vergeten!

